

Leuven, 2 maart 2023

Beste cultuurliefhebber,

Nu de winter stilaan ten einde loopt, kijken wij al volop vooruit naar het nieuwe zomerseizoen, met twee daguitstappen en een zomerse wandeling.

Zaterdag 22 april – Daguitstap naar Dordrecht

Nederland was al meermaals het reisdoel van onze daguitstappen: zo verkenden we Breda in 2017, Thorn (in combinatie met Maaseik) in 2015, Middelburg in 2011, en Maastricht in 2010. Telkens mochten we rekenen op een grote belangstelling, en werden de verwachtingen ruim ingelost.

Dit jaar kozen we voor **Dordrecht**, bij het grote publiek misschien minder bekend dan het nabijgelegen (en veel grotere) Rotterdam, maar juist omwille van zijn kleinschaligheid interessant: er is heel wat te zien en te beleven, en alle bezienswaardigheden liggen op loopafstand.



Dordrecht is een verrassend mooie stad aan het water. Het eeuwenoude monumentale centrum, de ligging aan de drie rivieren, en de historische havens creëren een unieke sfeer.

Niet te missen zijn de Grote Kerk, de alom geprezen schilderijencollectie van het Dordrechts Museum, de prachtige interieurs van het "Huis van Gijn" en het 13^e-eeuwse Augustijnenklooster "Het Hof".

Een comfortabele autocar zorgt voor de verplaatsing.

Naar goede gewoonte starten we bij aankomst met een kopje koffie of thee met gebak (inbegrepen).

Tijdens de voormiddag verkennen we onder begeleiding van een gids de historische binnenstad, met o.a. een bezoek aan de Grote Kerk met zijn onafgewerkte toren (zie foto hierboven).

Als lunch kozen we voor de typische formule die we kennen van vorige daguitstappen in Nederland: soep, gevolgd door diverse belegde broodjes, met koffie of thee (en melk voor de liefhebbers).

In de namiddag brengen we, opnieuw onder begeleiding van een gids, een bezoek aan het Huis Van Gijn (zie foto hierna), dat in de 19^e eeuw werd gebouwd door Simon Van Gijn, een rijke bankier en kunstverzamelaar, en nadien werd ingericht als museum. In 2004 ontving het de Museumprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het huis ademt een sfeer alsof Simon van Gijn ieder moment in de hoek van de kamer kan verschijnen, met een glas port in de ene hand en een tekening of gravure in de andere. Het museum geeft een uitstekende inkijk in het leven, de verzameldrang, de huishouding, de oude dag, de filosofie en het milieu van een rijke Dordtenaar. Het is daarmee niet alleen een ode aan Simon van Gijn zelf, maar ook aan een bepaald mens: de rijke verzamelaar.



Daarna verkennen we de stad opnieuw, maar dit keer vanop het water met een rondvaart door de havens van Dordrecht. We eindigen met een uurtje vrije tijd.

Ons **volledige programma** ziet er als volgt uit:

7u30	Vertrek in Rotselaar (parking aan de rotonde aan de Aarschotsesteenweg)
7u45	Vertrek aan Leuven Station
8u00	Vertrek aan Leuven Bodart parking
Facultatief	Opstapplaats in de buurt van Antwerpen (indien er deelnemers uit deze regio zijn)
9u45	Aankomst in Dordrecht. Wandeling naar het stadscentrum (ca. 10 min).
10u00	Koffie of thee met gebak
Aansluitend	Stadswandeling onder begeleiding van een gids
13u00	“Hollandse” lunch
14u30	Geleid bezoek aan het Huis van Gijn
16u00	Rondvaart door de havens van Dordrecht
17u00	Vrije tijd
18u00	Vertrek naar Leuven
Facultatief	Tussenstop in de buurt van Antwerpen
19u45	Aankomst in Leuven
20u15	Aankomst in Rotselaar

De inschrijvingsprijs bedraagt 89 EUR. Inschrijven kan tot 31 maart via het strookje op p. 4 of via de website. Om financiële redenen kan de daguitstap maar doorgaan indien er min. 25 deelnemers zijn.

Donderdag 25 mei – Poëziewandeling in Leuven

Onze thematische zomerwandelingen in Leuven zijn ondertussen een traditie geworden: we maakten al kennis met de Leuvense filosofen, begijnen, en beroemde vrouwen, alsook met de relaties en verwijzingen van Leuven met onze voormalige kolonie Congo.

Dit jaar kozen we voor de **Poëziewandeling**, onder begeleiding van **Jan Van de Broeck**, gids bij *Lots of Leuven* (<https://www.lotsofleuven.com>).



Een wandeling met méér accent op het poëtische dan op het wandelen. Langs een kort parcours tussen de Erasmustuin en de Mussenstraat stoppen we op verschillende verrassende of interessante plaatsen. Daar vertellen we een klein verhaal en maken we het stil voor een gedicht dat bij die plaats of dat verhaal hoort.

Het zijn gedichten over poëzie, kunst, liefde, kinderen, enz.

We spreken af **om 13u50 op het Erasmusplein**, dit is de parking achter de Universiteitsbibliotheek aan de Ravenstraat. De wandeling start om 14 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop drinken we nog samen iets in één van de vele Leuvense drankgelegenheden (inbegrepen).

De inschrijvingsprijs bedraagt 7 EUR. Inschrijven kan tot 9 mei via het strookje op p.4 of via de website.

Zaterdag 24 juni – Daguitstap naar Sint-Truiden

Onze tweede daguitstap brengt ons op zaterdag 24 juni naar **Sint-Truiden** voor een spirituele kennismaking met **Franciscus van Assisi**.

We kennen allemaal het romantisch beeld uit onze kinderjaren: Franciscus praat met de vogeltjes, Franciscus zorgt voor de armen.....

Maar wie is die man die rond 1200 geleefd heeft?

Hoe komt het dat iemand, wiens leven in het teken staat van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen, zoveel aanhang had tijdens zijn leven? Zoveel mensen kon begeistere?

En hoe komt het dat Franciscus 800 jaar na zijn dood nog steeds zoveel inspireert?

Zoals vredesbewegingen, natuur-en milieubewegingen, Wereldierendag, die gevierd wordt op zijn feestdag 4 oktober, ...



Gezien de goede bereikbaarheid van Sint-Truiden per trein, leggen we geen autocar in.

We worden ontvangen in het *Museum de Mindere*, waar we starten met koffie en cake. Nadien volgt een uiteenzetting door Minderbroeder **André Jansen**. Hij verdiept zich al jaren in de Franciscaanse spiritualiteit, werkt mee aan het tijdschrift *Franciscaans leven*, en publiceerde verschillende boeken waaronder *Franciscus, Mysticus van nabijheid*, en (zijn laatste boek) *Een boom geplant aan water, wijsheidsspreuken van Franciscus*. We zijn daarom bijzonder verheugd dat hij op onze uitnodiging is ingegaan om voor Kriterion de boeiende figuur van Franciscus te komen toelichten.

Voor de lunch wandelen we naar restaurant *Pacific* op de Grote Markt.

We keren terug naar het museum, waar we worden rondgeleid door gidsen, die o.a. aan de hand van muurschilderingen een beeld zullen geven van het leven van Franciscus in 1200 en van zijn invloed op onze huidige maatschappij.

We eindigen met een uurtje vrije tijd.

Ons **volledige programma** ziet er als volgt uit:

Verplaatsing op eigen kracht naar Sint-Truiden.

In de bevestigingsbrief mag je meer info verwachten over de uurregeling van de trein vanuit Leuven. Voor wie het wenst, wordt begeleiding voorzien door één van onze bestuursleden.

9u40 Afspraak in Museum De Mindere. Koffie of thee met cake.
(Adres: Capucienessenstraat 3, 3800 Sint-Truiden, ca. 1 km van het station)

10u00 Uiteenzetting door André Jansen.

12u00 Wandeling naar restaurant Pacific op de Grote Markt (ca. 300 m).

12u30 Lunch: soep, kalkoengebraad met seizoensgroenten en kroketten (of vegetarisch alternatief), incl. 1 consumptie + koffie.

14u00 Wandeling terug naar het museum.

14u30 Geleid bezoek aan het museum.

16u30 Einde van het programma. Vrije tijd.

Verplaatsing op eigen kracht terug naar huis.

Voor wie het wenst, voorzien we begeleiding op de terugweg naar het station.

De inschrijvingsprijs bedraagt 35 EUR.

Inschrijven kan tot 7 juni via het strookje op p. 4 of via de website.

Tot 31 maart sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be

Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be

Ondergetekende (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer

wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Dordrecht op zaterdag 22 april

voor personen x 89 EUR = EUR

- zal opstappen aan de rotonde in Rotselaar
- zal opstappen aan het station van Leuven
- zal opstappen aan de Bodart parking
- zal opstappen in de buurt van Antwerpen (juiste locatie nog af te spreken)
- zal met eigen vervoer reizen

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven

Datum en handtekening:

Tot 9 mei sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be

Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be

Ondergetekende (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer

wenst in te schrijven voor de Poëziewandeling in Leuven op donderdag 25 mei

voor personen x 7 EUR = EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven

Datum en handtekening:

Tot 7 juni sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be

Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be

Ondergetekende (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer

wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Sint-Truiden op zaterdag 24 juni

voor personen x 35 EUR = EUR

Wenst een vegetarisch menu voor personen

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven

Datum en handtekening:
