



Leuven, 15 augustus 2017

Beste cultuurliefhebber,

Ook dit jaar organiseren we naar goede gewoonte een daguitstap in het najaar. Na enkele bestemmingen in Wallonië (Mons, Kastelen aan de Maas, Doornik) kiezen we nu voor Nederland.

Zaterdag 23 september 2017: Daguitstap naar Breda

Breda, een stad met een lange geschiedenis en een woelig verleden, is vandaag uitgegroeid tot een aangename centrumstad in het zuiden van Nederland.

Samen met o.a. Orange (in Frankrijk) en Diest, behoort het tot de Unie der Oranjesteden, een vriendschapsverdrag tussen verschillende steden die een feodale band hebben gehad met de Nederlandse monarchie, en ook vandaag nog steeds tot de gevoerde titels van koning Willem-Alexander behoren.

Zoals steeds staat bij aankomst de koffie en het gebak klaar. Daarna hebben we afspraak in het Stedelijk Museum voor een geleid bezoek aan de tentoonstellingen "Vrede van Breda" en "Van Kasteel tot Station".



350 jaar geleden, in de zomer van 1667, zijn de ogen van de wereld op Breda gericht. De grootmachten uit die tijd – Engeland, Frankrijk en de Republiek – onderhandelen er zes weken lang over vrede. Maar het gaat over meer dan vrede alleen. Handel, macht op zee en koloniën staan op het spel. We ontdekken wat het verdrag inhield, waarom de onderhandelingen in Breda werden gevoerd, en wat de roemruchte tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter ermee te maken had.

In "Van Kasteel tot Station" maken we kennis met de geschiedenis van Breda aan de hand van bijzondere voorwerpen, documenten, schilderijen en foto's, gaande van het eeuwenoude Catharina-beeld uit het Begijnhof, tot de regenboogtrui van Kees Pellenaars, die in 1934 als eerste Nederlander Wereldkampioen in het wielrennen op de weg werd.

's Middags gaan we aan tafel voor een typische Nederlandse koude lunch met diverse broodjes en een variatie aan beleg, twee consumpties inbegrepen.

Tot 10 september 2017 sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be

Ondergetekende (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer

wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Breda op zaterdag 23 september

voor personen x 65 EUR = EUR

- zal opstappen aan de rotonde van de Aarschotsesteenweg in Rotselaar
- zal opstappen aan het station van Leuven
- zal opstappen aan de Bodart parking
- zal opstappen aan afrit nr. 4 van de E19 in St.-Job-in-'t-Goor
- zal met eigen vervoer reizen

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven

Datum en handtekening:

In de namiddag wandelen we de "Historische kilometer" en verkennen onder leiding van een stadsgids de binnenstad.

We brengen een bezoek aan de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk met prachtig interieur, en zien er de graven van diverse voorvaders van het Nederlandse Koningshuis.

Daarnaast ontdekken we ook het Kasteel van Breda. Vandaag herbergt dit de Koninklijke Militaire Academie, en kan daarom enkel bezocht worden onder leiding van een stadsgids.

Een bezoek aan het Begijnhof en winkelgebied 't Sas sluiten onze wandeling af.



Ziehier ons volledige programma:

- 7u30 Vertrek van de autocar aan de rotonde in Rotselaar
- 8u00 Vertrek van de autocar aan Leuven station
- 8u15 Vertrek van de autocar aan de Bodart parking
- 9u00 Vertrek van de autocar aan afrit 4 van de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor

- 10u00 Aankomst in het Stedelijk Museum met koffie en gebak
- 10u30 Geleid bezoek aan de tentoonstellingen "Vrede van Breda" en "Van Kasteel tot Station"
- 12u15 Nederlandse broodjeslunch incl. 2 consumpties in restaurant Humphrey's
- 14u00 Geleide stadswandeling "De historische kilometer"
- 16u00 Einde van het programma. Vrije tijd.

- 18u00 Terug naar Leuven
- 19u30 Aankomst in Leuven

De inschrijvingsprijs bedraagt 65 EUR per persoon.

Inschrijven kan via het strookje hierboven, uiterlijk tot 10 september.

Om budgettaire redenen zal de daguitstap slechts doorgaan, indien er minimum 20 deelnemers zijn.