

Leuven, 18 april 2018

Beste
cultuurliefhebber,

Als culturele kring trachten wij ons niet enkel te beperken tot de "klassieke" cultuurvormen zoals beeldende kunst, architectuur, theater, of muziek, maar gaan we ook graag op verkenning naar bvb. mode-inzichten (op 11 februari 2017 bezochten we de tentoonstelling "Rik Wouters en het huiselijk Utopia in Antwerpen) of komen we graag meer te weten over wijnen (op 23 maart 2017). De volgende twee activiteiten nemen ons mee naar de diepere zin van het trappistenleven en naar de rol van vrouwen in het Leuven van de vorige eeuwen en vandaag.

Zaterdag 26 mei: Daguitstap naar de Trappistenkloosters van Brecht en Westmalle

Op zaterdag 26 mei brengen we een bezoek aan de Trappistinnenabdij van Brecht (bekend van het programma "In Gods naam" van Annemie Struyf, dat in 2010 meer dan 1,3 miljoen kijkers haalde), en aan de alom gekende Trappistenabdij van Westmalle. We maken kennis met het leven van trappisten en trappistinnen in al zijn facetten.



Een autocarrit van iets meer dan een uur brengt ons naar Brecht, waar koffie en cake klaar staan.

Na een video vertelt Zuster Katharina ons meer over de oorsprong van de trappisten, de regel van Benedictus, het "Ora et Labora" met o.a. 7 gebedsmomenten (waarvan de eerste al om 4u30 in de ochtend), het dagelijkse leven in een hedendaags slotklooster als gesloten gemeenschap maar ook als ontvangende gemeenschap.

Er zal ook gelegenheid zijn voor vraag en antwoord.

Voor het middagmaal rijden we naar Westmalle, waar we in het Trappistencafé genieten van een koude lunch, uiteraard met de alom gekende kazen en trappistenbieren.

Na de lunch begeven we ons naar de abdijkerk, waar we de unieke samenzang van de paters en broeders kunnen beluisteren tijdens de Noon, het middaggebed.

Daarna maken we kennis met Broeder Benedikt die ons zal uitleggen hoe de levensvisie van de trappisten zich vertaalt in het omgaan met arbeid (brouwerij, kaasbedrijf), dieren (boerderij), milieu, ..., en over het waarom van zo'n grote boerderij in Westmalle.



Hij heeft het ook over de trappisten wereldwijd. De centrale zetel met het generale kapittel bevindt zich in Rome. In welke landen en werelddelen zijn er abdijen? Hoe verwerven de abdijen wereldwijd hun inkomsten om te voorzien in hun onderhoud?

Vervolgens zal Eric Loobuyck, Voorzitter van de Werkgroep Abdij Westmalle, gepassioneerd bierkenner en "vriend-aan-huis" in de abdij, ons meenemen voor een wandeling rond de muren van de abdij met uitleg over de bedrijvigheid binnen de muren. De abdij zelf, de brouwerij, de kaasmakerij en de boerderij zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders.

En natuurlijk kunnen we niet afsluiten zonder degustatie. Voor wie dit wenst is er na afloop nog gelegenheid tot aankoop van de abdijproducten van Brecht (zeepproducten en kaarsen) en Westmalle (bier en kaas).

Ons volledige programma ziet er als volgt uit:

- 7u45 Vertrek van de autocar aan de rotonde in Rotselaar
- 8u00 Vertrek van de autocar aan Leuven station
- 8u15 Vertrek van de autocar aan de Bodart parking

- 9u30 Aankomst in Brecht met koffie met gebak
- 10u00 Voormiddagprogramma (zie hierboven)
- 11u45 Verplaatsing naar het Trappistencafé
- 12u15 Koude lunch: broodmaaltijd met kaas en slaatje + 1 consumptie + koffie of thee
- 14u00 Bijwonen van de Noon
- 14u15 Namiddagprogramma (zie hierboven)
- 17u15 Gelegenheid tot aankoop van abdijproducten

- 18u00 Terug naar Leuven
- 19u15 Aankomst in Leuven

De inschrijvingsprijs bedraagt 43 EUR.

Inschrijven kan tot 15 mei via het strookje hierboven of via onze gloednieuwe website.

Donderdag 14 juni: Vrouwenwandeling in Leuven



Enkele jaren geleden ontdekten we het “filosofische” Leuven en de betekenis van de begijnen tijdens de Filósofen- (2013) en Begijnenwandeling (2014). Binnenkort gaan we opnieuw op pad, en maken tijdens de **Vrouwenwandeling** nader kennis met opmerkelijke vrouwen in de Leuvense geschiedenis.

We starten om 14 uur aan de pui van het (oude) Stadhuis.

Van de 236 beelden op de gevels van het Stadhuis zijn er 16 vrouwen: heiligen, adellijke dames en één vrouw uit de burgerij. In de sokkels: Eva, met wie alles begon, maar ook de kuise Suzanna en Salomons oordeel.

De wandeling voert ons naar de universiteitshal (hoe vrouwvriendelijk is de KU Leuven?), het Hogeschoolplein en het Maria Theresiacollege. Verder via de Naamse straat, de Bériotstraat (zijn romance met “La Malibran”), en dan langs het Atrechtcollege, de Schapenstraat (met de Zwartzusters en Jeanne Cardijn) naar het Damiaanplein om rond 16 uur te eindigen op de Oude Markt.

We komen te weten dat volgens Mgr. Van Wayenbergh het grootste gevaar van deze tijd niet kwam van klimaatopwarming, milieuvervuiling of atoomwapens, maar van DE VROUW. En ook dat gehuwde vrouwen pas sinds 1976 zonder toestemming van hun man een zichtrekening mogen openen. En natuurlijk nog veel meer ...

En naar goede gewoonte gaan we achteraf (het is dan volop zomer) samen iets drinken op één van de gezellige terrassen.

De inschrijvingsprijs bedraagt 7 EUR, incl. het drankje achteraf. Inschrijven kan tot 31 mei via het strookje hieronder of via onze

gloednieuwe website.